

Verloofdenontmoetingen

U bent verliefd... binnen afzienbare tijd gaat u huwen. Dit is een heel belangrijke onderneming. Elkaar gelukkig maken, een leven lang, eigenlijk niet zo gemakkelijk. Om dit aan te kunnen moet u veel praten met elkaar, met andere verloofden die dezelfde vragen hebben, of met mensen die al langer getrouwd zijn en die het dagelijks zelf meemaken.

Koppels die wensen te trouwen in de kerk, kunnen naar één van de ontmoetingsavonden komen. Dit is geen saaie boel of een verplichting. U kunt er rustig praten met uw partner, met andere verloofden, met gehuwden. De koppels die het meegemaakt hebben zijn er lovend en positief over.

Meer info bij het team van verloofdenpastoraal:

Pieter en Sophie Charlier: 02 759 25 60